

# Missionair kinderwerk

Hoewel de ouderwetse vakantiebijbelclub nooit is weggeweest uit het straatbeeld van christelijk Nederland, bedenken kerken steeds weer andere vormen van wijkgericht kinderwerk.

Een paar voorbeelden.



## GO CREA in Maarssen

GO CREA is een workshop van diverse kerken in Maarssen gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar die niet met het christelijk geloof zijn opgevoed. Alles draait om het thema 'Wie is God en wie ben jij?'. Arina Don, teamlid: "Er is een hele generatie kinderen die nu opgroeit zonder iets te weten over het christelijk geloof. In veel kerken wordt hier

nauwelijks of geen aandacht aan besteed. Tijdens de workshops gaan we op zoek naar wie God is en wie de kinderen zelf zijn. Om een voorbeeld te geven: de eerste avond gaat over God als Schepper. We leggen de link tussen het scheppingsverhaal, hoe creatief God is en de vraag waar de kinderen zelf creatief in zijn. Een ander kenmerk is dat we in kleine groepjes werken, om de kinderen echt persoonlijke aandacht te geven."

ww.gocrea.webklik.nl

## Kindermiddag in Amersfoort

Gemeenteleden van Volle Evangelie Gemeente Perspectief organiseren elke maand een kindermiddag in nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort. De kerk maakt hiervoor gebruik van een natuurboerderij. Met wisselende thema's sluiten de vrijwilligers aan bij wat op dat moment in de natuur plaatsvindt of een feestdag. De middagen zijn bedoeld voor kinderen van 4-9 en hebben een vaste opbouw.

Marieke van den Heuvel, coördinator: "Aanvankelijk hielden we alleen kindermiddagen in de schoolvakanties. De opkomst was vaak matig. Het contact met kinderen en ouders was niet makkelijk te verdiepen omdat we hen niet vaak zagen. Toen hebben we besloten naar eens per maand te gaan en dat bevalt ons erg goed. Een keer mochten we zelfs 37 kinderen verwelkomen. Een meisje nodigt al haar klasgenootjes van haar (openbare) school uit en brengt er soms wel vijf tegelijk mee." [www.kindermiddag.nl](http://www.kindermiddag.nl)

## Wijkcentrum in Zutphen

Stichting Cornerstone is een interkerkelijke organisatie in Zutphen met een eigen wijkcentrum: het Lighthouse. Volwassenen en kinderen kunnen er gewoon binnenlopen voor wat drinken of een luisterend oor, daarnaast zijn er allerlei activiteiten. Clubs voor verschillende leeftijden, spelshows en bijvoorbeeld een kookclub. Hans van Noort, initiatiefnemer: "We proberen in onze activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten bij en in te springen op de behoefte en belevingswereld van de kinderen. Soms proberen we weer iets nieuws. Wat aanslaat blijven we doen, wat niet zo goed lukt, schaffen we weer af. We geloven ook steeds meer in gezinsgericht jeugdwerk. Daarom zijn we nu aan het kijken hoe we de relatie tussen ouders en hun kinderen kunnen versterken." [www.cornerstonezutphen.nl](http://www.cornerstonezutphen.nl)



## Kingswork in Rotterdam

Het Wijkpastoraat Oude Noorden in Rotterdam organiseert al 26 jaar een kinderkamp. Een van de vrijwilligers zag dat er veel kinderen waren die wel wat positieve aandacht konden gebruiken. Daarom richtte ze in 2004 de PeP-club op. Een club voor kinderen uit de buurt die tenslotte allemaal Prinsen en Prinsessen zijn.

Carla Boogaard, medewerker: "Later ontdekten we dat er voor tienermeiden weinig te doen was en dat ook niet alle meiden naar 'gemengde' activiteiten mochten. Zo ontstond er een meidenclub en wat later ook een jongensclub. In de tussentijd merkten we ook dat er kinderen waren die niet naar een bijbelverhaal mochten luisteren van hun ouders. Om ook hen iets te bieden te zijn we in 2007 de Inloop gestart. Een plek waar kinderen vrij kunnen spelen. Er is geen programma, alleen veel aandacht, spelletjes, creativiteit en een bakje thee." [www.kingswork.nl/](http://www.kingswork.nl/)



## Kinderhuiskamer in Capelle aan den IJssel

De Ontmoetingskerk in Capelle aan den IJssel organiseert missionair en diaconaal jeugdwerk in de wijk. Missionair noemen ze clubs of activiteiten waar over het geloof gesproken wordt, diaconaal activiteiten waar dit niet zo is. Denk aan huiswerkbegeleiding of de Kinderhuiskamer. De kerk vindt het van groot belang om het jeugdwerk in samenwerking met de wijkbewoners te organiseren. Op die manier ontstaat er een natuurlijke verbinding tussen mensen waardoor het Evangelie gedeeld kan worden.

Johan van der Klooster, jeugdwerker: "Door onze manier van werken, hebben we een goed contact opgebouwd met de lokale overheid. Dit heeft geleid tot het starten van twee nieuwe activiteiten, waardoor we nog meer geworteld zijn geraakt in de wijk." [www.perspectief-jeugdwerk.nl](http://www.perspectief-jeugdwerk.nl)

